



+ 't Peuleschilleke

De Lapteen

Carnavalsmagazine 't Aogje | Princenhage

Digitale Editie | 2024

We bleven lekker plakke!

Terugblik op carnaval 2024

Met deze digitale Lapteen/Peuleschilleke willen we een terugblik geven op het carnavalsfeest 2024 in 't Aogje. Carnaval stond in het teken van "We blijve lekker plakke" en iedereen ging mee van jong tot oud, van jeugdraad met BB Jeugdleut en Prins Tijn tot Prins Sjaak XX met zijn gevolg en BB de Bielopers.

We willen je ook al attent maken op de dingen die komen gaan. Als het niet in de agenda van deze digitale Lapteen is opgenomen dan wordt het op het juiste moment gepubliceerd via onze site www.cctaogje.nl of via www.facebook.com/tAogje. We houden u op de hoogte!

Voorwoord



VOORZITTER C.C. 'T AOGJE

DENNIS NUIJTERMANS

Beste Aogezenen,

Het zit er weer op! Carnaval 2024 was er één om in te lijsten. We kunnen denk ik wel met z'n allen terugkijken op een mooi carnaval.

En dan kijk ik eerst even naar onze nieuwe Prins met zijn Joffers. Wat hebben die het geweldig gedaan! Ik vergeet natuurlijk niet onze Ed Biesieklet, Tinus van de Mart, de Ministers en BB de Bielopers: het was een plaatje om te zien.

Waar ik persoonlijk toch graag op terug kijk is de optocht van 't Aogje. Eindelijk zit er weer een stijgende lijn in het aantal deelnemers, dat doet mij goed. En dan het plezier waar de deelnemers de optocht mee lopen is echt goed en leuk om te zien. Er was veel jeugd dit jaar in de optocht, laten we dat vast houden.

De bals in De Koe waren ook dit jaar weer goed bezocht. De Limonadebals en de Aláááfff XXL Party!! waren lekker druk. Er werd volop gehost en er waren lange polonaises te zien. Kers op de taart is toch wel het Dorpsbal. Een bomvolle Koe, top kapellen, leuke artiesten en een goede dj, er was voor ieder wat wils. Het werd dan ook een latertje die avond ;-)

Ook bij het Roode Hert was het erg gezellig en druk, bijv. tijdens de optocht, maar ook zeker tijdens het Groot Aogs Opwèrm Bal op vrijdagavond. Helaas komt er ook een einde aan carnaval; na 5 dagen in de lampen te hebben gehangen was het mooi geweest.

Dinsdagavond, na een supergezellige Oudercrèche 's middags in De Koe werd het tijd om de druppel op te gaan bergen bij Nil. Daar hebben we ook afscheid genomen van Jeugdprins Tijn en zijn volledig raad. Dikke tranen bij de kinderen, maar ook die hebben het geweldig gedaan dit jaar. Eenmaal terug op de Markt hebben we ook helaas na 9 jaar afscheid genomen van Tinus van de Mart.

Na de laatste daad van de Prins, het onthullen van het nieuwe motto voor 2025, was het toch echt mooi geweest. De Prins ging in rook op en carnaval is ten einde! Volgend jaar "laote we alles draoje".

Dennis Nuijtermans
Voorzitter Stichting C.C. 't Aogje

(Oud-) Prins Sjaak XX

Hallo lieve Aogenezen!

Het is donderdagavond 8 februari. De Joffers stappen bij mij binnen om bij mij te komen eten. Tijdens de carnaval zorgen ze goed voor mij, het minste wat ik kan doen is een keer voor deze 2 kanjers koken. Als eerste een heerlijk voorgerechtje op carnavaleske wijze (een bitterbal met toefjes saus en een flesje Flügel als garnering) en daarna een lekker bordje zelfgemaakte goulash. We lachen wat af en hebben het over carnaval dat op de stoep staat. Na het eten komt de rest van de Uittredende Ploeg binnen voor een pilsje bij de Prins thuis. Een man of 50 in je woonkamer vergt wat creatief omgaan met bewegen van voor naar achter kan ik je vertellen, maar ach, wat maakt het uit, carnaval is begonnen! Vanavond opwarmen met het wermblozen in het Roode Hert en daarna naar De Koe voor het Vrouwkesbal!

Op vrijdag kan ik een beetje uitslapen en dan gaan we weer op pad. Helemaal opgeladen stuitert iedereen de bus in voor de bezoeken aan de 3 basisscholen van 't Aogje en Effen. Wat kunnen die brakken toch feesten! De ene na de andere polonaise wordt gestart. De

artiest die ik voor ze had meegenomen viel ook in uiterst goede smaak: De Helden van de Prins waren mee op tournee! En dan nog maar te zwijgen over de prachtige creaties van de brakken in Effen, daar mocht ik een heus defilé afnemen van hun optocht! Daarna volgen de wat meer

ervaren carnavalsvierders onder ons; een bezoek aan Thebe de Heuvel en Aeneas. Ik stap koud bij Thebe de Heuvel binnen en voel een klap tegen mijn steek. Wat blijkt? Mijn ouwe trouwe Minister van Pliesie Zaken kan niet goed richten met een confetti-shooter! De shooter schiet een bal confetti op korte afstand vol tegen mijn steek aan, mijn veren 3 meter verder op de grond en ik verbaasd om me heen kijkend wat er nou eigenlijk aan de hand was.

Gelukkig stonden mijn veren weer snel zonder knik op mijn steek en konden we verder met het uitdelen van onderscheidingen en polonaise lopen (al dan niet actief). Bij Aeneas ben ik vooral onder de indruk van het plezier dat je mensen kunt doen met een muzikje van een blaaskapel. We dansen en zingen wat af, we genieten met zijn allen met volle teugen. Nu snel naar huis om maar even te gaan eten.

Vrijdagavond hebben we eerst een Scoutingbal te bezoeken, waar we uiteraard het dak van de Dobbelsteen hebben laten trillen.

Hossen, dansen, wat een energie zit er in die groep. We willen eigenlijk nog veel langer blijven, maar we moeten snel door, het is vrijdagavond van carnaval, Nil wordt zo wakker!! Aangekomen bij Nil

staat er al een hoop volk vol verwachting klaar op het Zottenhofke. En ja hoor, het begint te knorren! Er wordt volop gepraat en gegript. Dat Nil mij op een bierdieet wilt zetten valt bij mij wat minder in goede smaak..... Gelukkig komen de Ministers aan met een hoop rook en kabaal, tijd voor het pilske van de Prins! Iedereen mag door de bus heen lopen om een pilsje te halen, aangevuld met een stukje uitgebakken spek. Dat smaakt naar meer! Op dus naar het Roode Hert voor het GAOB! We passen nog maar net binnen in het warmste café van Princenhage, wat een sfeer! We zetten nog een setje muziek weg en zijn dan vrij om de laatste uurtjes zelf vrij te besteden in het Roode Hert. Toch maar een wekkertje om 00.30 uur om te zorgen dat ik op tijd op bed lig. Morgen vroeg op!





Zaterdagochtend gaat mijn wekker midden in de nacht (nou ja, zo voelt het). Hup, snel douchen, ontbijten, dat pak aan wurmen en we gaan er weer tegenaan! We worden verwacht bij de burgemeester in de Mezz! Hier krijg ik de sleutel van ons prachtige dorp overhandigd met de prachtige woorden van burgemeester Depla dat hij onder de indruk is van het carnaval in 't Aogje en dat het bij ons echt een feest voor iedereen is! Tijd om lang te blijven plakken hebben we niet, we moeten door naar Baronie TV. Na een snelle lunch in De Koe komen we aan bij Baronie TV. Hier ontmoeten we onze Jeugdraad met Prins Tijn. We gaan met zijn allen naar binnen en hebben een leuk interview met de presentatoren. Overal door de zaal klinkt uit volle borst: " 't Aogje!", op het moment dat de presentator het over ons dorpje heeft. Dit alles uiteraard ter ondersteuning van lied 3 in de Barnavalsliedverkiezing!

Na Baronie TV gaan we snel naar de bus om ons klaar te maken voor de Eerste Druppel. Carnaval gaat dan echt beginnen! Prins Tijn mag met zijn Joffers in de cabrio van Pascale de Markt op rijden en ik heb het fantastische idee bedacht om mijn Joffers in een bakfiets de Markt op te rijden en met snoep te gooien om alle kinders te laten plakken. Leuk idee, ware het niet dat ik nog nooit met een bakfiets heb gereden, laat staan met 2 volwassen meiden in de bak..... Eerst maar even een ronde alleen oefenen. Oké, dat ging goed. Nu nog een rondje met de dames. Jeetje wat kunnen die meiden gillen. Al snel heb ik het onder de knie en rijden we een rondje. Wat een vertrouwen hebben ze in mij. We komen terug en ik stap af..... Dit was niet zo'n goed idee, de bakfiets kantelt, ik zie 2 meiden kijken en gillen alsof ze een spook zien, maar ik kan ze net

overeind houden. Een daverend succes al zeg ik het zelf. Op naar de Markt! Al rijdend komen we aan, de dames heftig met snoep strooiend,



het was een daverend succes! Ik vraag aan François de spreekstalmeester of het al carnaval is. Nee nog niet. We moeten de Eerste Druppel nog! De kinderen zoeken naar de 4 verstopte druppels. Al snel zijn die gevonden en gaan we in optocht naar Nil. Hopelijk ligt het druppeltje nog veilig in het sokkeltje! Bij de 4e poging is het gelukt en hebben we de Eerste Druppel in handen. Op naar de Markt! Tijn en ik hijsen de druppel en ik vraag aan François of het al carnaval is. Nee nog niet, eerst nog even een kort eerbetoon aan Cees Hoosemans en het zingen van het volkslied. "Is 't nu dan carnaval?", vraag ik? Er klinkt een volmondig ja, op naar De Koe!!!

Aangekomen bij De Koe start er een spetterend Familiebal. We spelen een paar nummertjes en rijken een onderscheiding uit aan Alec omdat hij de jongste bezoeker is. Genoeg plichtplegingen, nu is het tijd voor een spekpolonaise! De met spek gevulde monden vullen al snel de Grote Zaal, totdat het laatste brakske ook een spek heeft kunnen bemachtigen. Zo, pauze. Wel opletten dat ik mijn pilsje goed bescherm tegen alle rondvliegende confetti. We spelen nog even een setje in de tent straks om half 5, daarna kan ik gaan eten. We hebben weer een vol programma voor de boeg, dus ik ga snel naar huis.

Terug in De Koe gaan we eerst naar het Limonadebal. We hebben op de basisscholen geoefend, dus we gaan het carnavalslied zingen! 2 onderscheidingen verder gaan we ook nog een potje roeien en dan is het tijd om door te gaan naar de Vlaamse Schuur om ons klaar te maken voor de Aláááfff XXL Party!! Binnen gekomen vinden deze pubers mij toch wel een beetje een oude hark. Laat die DJ maar eens een lekker muziekje maken! Uit de speakers klinkt een gebrabbel van baby baby baby ben je loco loco, en een hoop andere woorden die ik niet eens versta, maar iedereen zingt het mee! Oké, dan heb je het, op 37 jarige leeftijd voel je je ineens oud. Maar het feestje was er niet minder om. In de hal van De Koe verzamelt zich ineens een hele hoop oranje.



Daar is Prins Driekus! We gaan het podium op in de Vlaamse Schuur. Pffff het is hier een stuk warmer dan in de zaal zeg, jeetje. Prins Driekus komt binnen en hij heeft het terecht over een dampende Koe. Als ik een cadeau in ontvangst heb genomen van kippengaas, behangplak en een 2-tal kalenders met discussieerbare plaatjes gaan ze er snel vandoor. Tijd om te rusten heb ik nog niet, want de Baron komt ons ook vereren met een bezoek! Daar is Baron de la Safi. Hij heeft iets bedacht, maar daar heeft hij een vrijwilliger voor nodig. Uiteraard is onze voorzitter van de Ministerraad niet te beroerd om te helpen. De Baron wil kijken of het in 't Aogje wel wil blijven plakken. Hij krijgt een wit pak aan met klittenband en wij krijgen een volle tas met plastic balletjes met klittenband. Gooien maar! Als een bezetene bekogelen we Thomas met zijn allen, de ballen vliegen als een malle in het rond. Wat hebben we gelachen. Ik zeg de Baron gedag en we gaan lekker naar huis. Morgenvroeg weer op tijd uit de veren.

Zondagochtend verzamelen we om half 10 om naar het carnavalsontbijt van de Baron te gaan. We zijn met klein gevolg en de Ministers van Staat. Omdat we dus ook geen kapel bij hebben worden we onthaald door de Fluttetutters uit Haarlem. Jeetje wat een muur van geluid produceren die gasten. Hopelijk kunnen we die strikken voor het Dorpsbal volgend jaar! Na een lekker ontbijtje snel terug naar 't Aogje voor de optocht. Ik mag voor de eerste keer op de wagen staan, hoe vet! Vanaf het bordesje kijk je overal overheen, dat is echt een tof gezicht. We stoppen op de Markt om het defilé af te nemen. Wat hebben de Aogse inwoners weer hun best gedaan voor de optocht zeg, de meest prachtige en grappige creaties komen voorbij. Complimenten aan alle

deelnemers, laten we met zijn allen de Aogse optocht niet alleen in ere houden, maar ook in zijn oude glorie herstellen naar de 40 of zelfs wel 50 deelnemers! Na de optocht hebben we uiteraard de prijsuitreiking. De bekens en prijzen vliegen om je oren, alle deelnemers komen even op het podium en mogen een moment of fame pakken.

Na het avondeten stappen we weer binnen bij het Limonadebal om weer eens een paar medailles uit te reiken en een polonaise te lopen. Hierna nog even naar de Vlaamse Schuur, want zo meteen komt Prins Laurentius langs! Hij krijgt uiteraard een warm welkom en de zaal wordt op zijn kop gezet door de Bimde Blaazers. Ik krijg nog een cadeau wat de in De Koe zeker niet misstaat, een stuk vloer waarop de schoenen van diverse carnavalsvierders waren blijven plakken (wat uiteraard De Koe goed representeert). Na het bezoek gaan we naar de

ik

We gaan de Biermagneten een bezoek brengen in Parkzicht. Omdat ze het Blérfist hebben gewonnen ontvangen ze van ons

een heuse gouden microfoon (zon speelgoed ding). Wat was het een succes, Frido begon meteen volop met interviewen en ondervragingen. Hij belooft dat hij na de carnaval voor de kinderen is..... Jaja. Hup, de bus weer terug in naar PW! We gaan eens een bezoekje brengen aan Prins Driekus. Langs de zijzaal kunnen we een sluiproute gebruiken die rechtstreeks naar het podium leidt in de achterzaal. Ik heb een paar cadeaus uit te delen. Tijdens het 11-11 weekend was de Raad van 11 allemaal aan mijn scepter aan het trekken om hem te proberen te stelen. Om dat op te lossen krijgen ze van mij allemaal een eigen scepter (een prinsessen toverstafje). Ze zijn er blij mee, dat kan ik zien. Bij Prins Driekus speld ik een gegoten pin met het wapen van Breda op, wat hem zichtbaar emotioneert. De bijbehorende manchetknopen maken het geheel mooi af. We proosten samen op de carnaval en dan is het voor ons tijd om weer terug te gaan richting De Koe. Hier zetten we nog een spetterend optreden weg en dan is het weer gedaan voor vandaag. Ik vind de tijd echt veel te snel gaan.





Maandag verzamelen we met een groep mensen om deel te gaan nemen in de grote optocht. In het zonnetje stappen we aan de Tramsingel op de wagen. Wat kan er langs de kant van de optocht toch een hoop volk staan. Ik kijk mijn ogen uit vanaf het bordesje op de wagen dat net iets hoger boven iedereen uitsteekt. Onderweg nog even snel een frietje naar binnen werken, en laat dat moment nou precies het moment zijn dat we langs Baronie TV rijden..... Volop met een bak friet in beeld, maar ach, een mens moet toch eten. Aan het einde van de Boschstraat hebben we een klein beetje regen, maar dat geeft niet, om 4 uur zijn wij mooi aan het einde van de optocht en kunnen we de bus weer instappen. Lekker op tijd zodat we thuis nog even op kunnen laden voor het avondprogramma.

Het is al weer maandagavond en we starten met een bezoek aan onze hofleverancier, Het Roode Hert. Het was nog niet heel druk gezien het vroege tijdstip, maar er was gelukkig een hele groep enthousiaste carnavalsvierders die maar wat graag met ons de polonaise liepen. Daarna gingen we door met het afsluiten van het Limonadebal in De Koe. Voor de laatste keer nog een keer in de polonaise met die brakskes en natuurlijk hebben we ook nog een keer geroeid! Hier krijgt de voltallige Jeugdraad ook nog eens een onderscheiding voor het prachtige werk dat ze de afgelopen dagen hebben gedaan.

Trots dat ze zijn met zo'n onderscheiding om hun nek! Voor we naar het Dorpsbal gaan eerst nog even een bezoek brengen aan Prins Laurentius in Giegeldonk. Hier geef ik hem zijn cadeau, een vlag voor op zijn boot met de logo's van 't Aogje en Giegeldonk. Dit alles uiteraard in



het kader van verbroedering. Na dit optreden is het zover! We gaan naar het Dorpsbal!! De Joffers en ik gaan gewapend met laserhandschoenen de Vlaamse Schuur in. Wat geeft dat een gaaf effect op het plafond zeg. Achter ons aan komt de Ministerraad binnen met lichtgevende handschoenen die heftig knippen (ook door de Joffers en mijzelf verstrekt). Wat een gaaf gezicht! Nu is het tijd voor een optreden in de Grote Zaal. Wat niemand weet is dat daar ook nog een kleine act op het podium klaar ligt. We lopen weer met een hele vette lasershow de zaal in en eenmaal op het podium krijg ik een CO2 kanon in mijn handen. Ik druk op de knop en een wolk van CO2 komt uit de mond van het kanon en vult de halve zaal, hoe vet is dit !!

De temperatuur in de zaal daalt meteen 5 graden, en daar is iedereen ook meteen heel blij mee. We zetten de tent nog even op zijn kop en dan is het tijd om in mijn eigen pakske nog even carnaval te vieren. Morgen is het alweer de laatste dag, dat is echt wel een heel gek idee.



Dinsdagochtend kan ik een beetje uitslapen. We verzamelen pas aan het begin van de middag voor de opening van de Kindermiddag in De Koe. We lopen naar binnen en de Bielopers stellen mijn armspieren nog even op de proef met de waterleliedans. Prins Tijn staat naast me op het podium en die doet ook mee, dus ik laat me niet kennen. Ik laat de kinderen nog even keihard gillen voordat we de zaal verlaten, zodat die in ieder geval lekker opgefokt zijn voor de artiest. Samen met de Jeugdraad gaan we een bezoek brengen aan de Aogse Heerlijkheid. Hier vieren de ervaren carnavalsvierders van 't Aogje carnaval. Wat worden we warm onthaald. Een paar onderscheidingen later kunnen we menig traantje van blijdschap opweilen en moeten we weer terug naar De Koe. De Oudercrèche is volop aan de gang en dit is het optreden waar we aandacht besteden aan het afscheid van Tinus van de Markt. Zonder dat hij het weet zet iedereen in de schuur een papieren

hoedje op (die een aantal vrijwilligers 's morgens hebben zitten vouwen, de papiersneden zijn het bewijs van hun inzet). De Joffers en ik lopen naar binnen met een stokpaardje. Dit had hij niet verwacht en de tranen vloeien weer rijkelijk. We bedanken Tinus en hebben nog 1 plichtpleging: ik deel een PO uit aan Wibout van Dort. Die had hij niet aan zien komen en ook hij staat te shaken op het podium. Wat is dat toch met carnaval in emotie. Het lijkt wel onlosmakelijk verbonden, of zou het toch ook de vermoeidheid kunnen zijn? Na het optreden kunnen we weer zelf een paar uurtjes carnaval vieren



alvorens we De Koe gaan leeg vegen voor de Leste Druppel. Frido, Jeugdprins Tijn en ik vegen met bezems De Koe leeg. In de gang aangekomen schiet ik nog een laatste confetti-shooter af en lopen we door naar de Aogsemarkt. Daar bedank ik iedereen voor hun inzet. Een Prins is zo goed als de

mensen om hem heen. Denk aan alle vrijwilligers, het Aogse volk, de Ministerraad, de Bielopers, Tinus, Ed, het bestuur van de Stichting. Als blijkt van

waardering heb ik geregeld dat mijn snare vanuit het publiek wordt gebracht en speel ik een nummertje mee met de Bielopers. Geheel tegen Protocol in uiteraard, maar ja BOEIEN! Nu is het toch echt tijd om die druppel te laten zakken. Tijn en ik krijgen het voor elkaar om de druppel heelhuids in de kist te laten zakken. We starten met de rondgang. Aangekomen bij Nil bergen we de druppel op in het sokkeltje. Nu is het moment daar. Hier wordt Prins Tijn

ontmanteld. Ik ontvang zijn scepter, steek en cape. Dit is toch wel een ding, en hij moet een traantje wegpinken. Ik troost hem even. Hierna gaan wij weer terug naar de Markt. Ik mag als laatste officiële daad het motto van volgend jaar nog onthullen: "We laote alles draoje". Hierna is het voor mij ook tijd om afscheid te nemen. Ik lever mijn scepter in, dan mijn steek en als laatste mijn cape. Daarna ga ik in rook op.....

Wat is het een te gekke tijd geweest. Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen, heb zoveel nieuwe plekken gezien, heb zoveel vreugde en plezier gezien, dat is lastig samen te vatten in een verhaal. Ik heb geprobeerd mijn carnaval hierboven samen te vatten. Jullie zien wat een verhaal dat al is geworden, stel je voor hoe het is om dat te beleven. Wat was het een fantastisch feest zeg. Ik heb er ontzettend van genoten! Carnaval in 't Aogje is iets speciaals, iets unieks. Laten we dat met zijn allen proberen in stand te houden. Proost op 't Aogje! Met carnavaleske groet,

Prins SJAAK XX



Grote Aogse optocht

Categorie K1

1e prijs: C.V. de Snotaopen



2e prijs: De Minideksels



3e prijs: De Aogse Mini's



Categorie K2

1e prijs: De Goldies & Co



2e prijs: Zootje ongeregeld



Categorie K3

1e prijs: C.V. d'n Toekomst



2e prijs: C.V. de Duuveltjes



Grote Aogse optocht

Categorie V1

1e prijs: C.V. de Aogse Troela's



2e prijs: De Halve Zolen



3e prijs: C.V. De Bubbel Meskes



Categorie V2

1e prijs: K.V. Sowieso 'Opeloos



2e prijs: C.V. Aogse Hopkes



3e prijs: Bende Benukt



Grote Aogse optocht

Categorie V3

1e prijs: Allus Zakt



Categorie W

1e prijs: C.V. Simpel



In Memoriam

Cees Hoosemans

Op dinsdag 30 januari 2024 overleed Cees Hoosemans. Hij was een man met veel capaciteiten: echtgenoot, vader, opa, onderwijzer, drukker, cabaretier, organisator, muzikant. In dit in memoriam beperken we ons tot de verdiensten van Cees voor 't Aogs carnaval.



Cees was één van de grondleggers van carnaval in Princenhage. Hij luisterde als muzikant in het orkest van Max Radix de eerste carnavalsbals in het patronaat op. In 1961 werd hij door de Culturele Commissie van Princenhage (een club die allerlei activiteiten in het patronaat organiseerde) gevraagd Prins Carnaval te worden. Hij koos de naam Knillis I en bleef 18 jaar lang de voorganger van het feest. Hij zette meteen zijn eigen stempel op carnaval. De Raad van Elf kreeg een vaste samenstelling en nieuwe kleding, er kwam een motto, een embleem en een eigen carnavalslied. Hij schreef er minimaal 15. Ook de hymnes "Proost op 't Aogje" en "Ik heb gebeden" kwamen uit zijn pen. Zijn bekendste en meest gezongen lied zag het daglicht in 1970: het volkslied van 't Aogje. Duizenden keren is het inmiddels gezongen.

Een jaar na zijn aantreden verscheen in 1962 de eerste 'Karrenevals kraant van 't Aogje'. Cees was naast initiatiefnemer ook schrijver en hoofdredacteur. Hij zou meer dan 50 jaar bijdragen leveren aan de krant die in 1976 de naam "De Lapteen" kreeg. Met zijn drukkerij Multo zorgde hij ook enkele jaren voor de samenstelling, de lay-out en het drukken van de krant.

Cees was een sterke voorstander van de professionalisering van carnaval. De organiserende club moest een sterke structuur krijgen. Onder zijn leiding passeerde in december 1972 de akte bij de notaris en was Stichting C.C. 't Aogje een feit. Cees bleef tot 1991 voorzitter van de Stichting. De zogenaamde lancering van de Prins op zondagmiddag had vaak een spectaculair karakter. Prins Knillis kwam o.a. te voorschijn uit een vuilniswagen. Hij daalde neer vanaf de Martinustoren en in zijn laatste jaar als Prins moest de Aogse bevolking naar het Groen-Wit terrein waar Prins Knillis zijn opwachting maakt met een parachutesprong uit een vliegtuig.

In 1975 werd er een begin gemaakt met Prinsenzittingen (later Aogse Avonden). Het waren bonte avonden waarbij Princenhage en Princenhagenaars op een ludieke, kritische manier op de hak werden genomen. Cees was naast schrijver, liedjeszanger en acteur ook nog regisseur van deze voorstellingen. Dat Princenhage op de hak genomen werd blijkt wel uit de vele maatschappelijk georiënteerde liedjes die voor het voetlicht werden gebracht (zie ook kader).

Toen Cees afscheid nam als Prins, stopte ook de hofkapel De Klankentappers. En omdat Cees vond dat iedere Prins een muzikale omlijsting verdiende maakte hij zich sterk voor een hofkapel, voornamelijk gevormd uit eigen gelederen. BoerenBlaaskapel De Bielopers was het eindresultaat. Cees speelde trombone en begon aan een nieuw tijdperk, dienstbaar aan de Prins.





De historie van 't Aogje Carnaval werd na 22 jaar vastgelegd in het boek 't Aogje 'n blom van 22. Cees organiseerde een aantal avonden bij hem thuis met carnavalsmensen van het eerste uur en uit de verhalen die verteld werden schreef Piet Rasenberg het boek dat door Cees typografisch werd verzorgd.

De opening van De Koe in 1984 was voor Cees een mooie aanleiding om samen met de C.C. de Eerste Princenhaagse revue te schrijven en als openingsgeschenk aan te bieden.

Ook bij het 55-jarig bestaan van carnaval in 't Aogje in 2011 trok Cees nog een keer alle registers open om een jubileum box samen te stellen, bestaande uit een boekwerk "55 jaar carnaval in 't Aogje", DVD met sketchjes en liedjes "'t Aogje laat van zich horen" en een film DVD "55 jaar 't Aogse carnaval in vogelvlucht".

In 1991 vond Cees de vereniging voldoende gegroeid om het stokje door te geven. Hij verliet de Stichting, maar maakte zich op een andere manier verdienstelijk als ambassadeur van 't Aogse carnaval bij Baronie TV. Hilarisch is zijn verslag van de optocht in Effen ([Klik hier](#)) en van koffiedrinken van de Uittredende Ploeg bij de familie van Dort ([Klik hier](#)). Toen Cees 80 werd in 2017 stopte hij ook met die activiteiten. Hij bleef als erevoorzitter de Stichting nauwgezet volgen en was bij bijzondere gelegenheden nog steeds aanwezig.

Stichting C.C. 't Aogje is dankbaar dat zij zoveel jaren heeft mogen genieten van de talenten van Cees Hoosemans.



CEES HOOSEMANS SCHREEF VEEL AOGSE CARNAVALSLIEDJES, HET VOLKSLIED EN DE HYMNES "IK HEB GEBEDEN...", "PROOST OP 'T AOGJE" EN "GUN HAAR HET HARE!". DEZE ZIJN TE BELUISTEREN OP [HTTPS://WWW.STICHTINGCCTAOGJE.NL/SHOWBIZZ/MUZIEK](https://www.stichtingcctaogje.nl/showbizz/muziek)

BIJ DE PRINSENZITTINGEN EN DE AOGSE AVONDEN WERDEN PRINCENHAAGSE TOESTANDEN OP DE HAK GENOMEN. CEES HAD DAAR EEN GROTE BIJDRAGE AAN. UIT ZIJN GELUIDSARCHIEF EN UIT HET FOTOARCHIEF VAN DE C.C. WERD BIJ HET 55 JARIG BESTAAN IN 2011 EEN DVD SAMENGESTELD. MET ENKELE VAN DIE LIEDJES WILLEN WIJ U GRAAG KENNIS LATEN MAKEN:

- **CARNAVALSLIED 1967 KRUG DE KRIEBELS IN MIJN BEEN**
- **1983 GEEF ONS NOU EINDELIJK EEN GEMEENSCHAPSHUIS**
- **1982 NAAR HET LUCIA**
- **1981 SEXCLUBS**
- **1981 GA MAAR NAAR DE KKP**

Ed Biesieklet

Blijkt terug!!



Mijn knuppeltje ligt weer in de kast, mijn petje is opgeborgen en mijn fiets staat weer in de schuur. Mijn eerste jaar als de nieuwe veldwachter van 't Aogje zit er op. Nou ja... jaar? Op 11 november kwam ik tevoorschijn en 13 februari was carnaval al weer klaar. Een vroege carnaval, dus een carnavalsseizoen wat voorbij is gevlogen. Van mij had het best nog even mogen duren. Maar wat heb ik genoten!!

Natuurlijk is zo'n eerste jaar best spannend. Zou alles wel goed gaan? Hoe vinden je ouders het dat je daar ineens staat? Hoe reageren je kinderen? Allemaal dingen die door je hoofd gaan als je op het punt staat om bekend gemaakt te worden. Gelukkig heb ik van veel mensen hele leuke reacties en complimenten gehad. Toch ben ik het eigenlijk die de complimenten moet geven. Complimenten aan al die carnavalsvierders in 't Aogje. Wat hebben jullie er weer een geweldig feest van gemaakt dit jaar. Veel volk op de markt bij de Eerste Druppel, in De Koe en tijdens de optocht. De sfeer bij alle feesten was weer geweldig. Dan is het als veldwachter ook gewoon genieten.

Complimenten moet ik ook maken naar onze nieuwe Prins Sjaak. Wat een top Prins hebben we weer gehad dit jaar. Het plezier dat hij op het podium uitstraalt, samen met de Joffers Amber en Yara, werkt gewoon heel aanstekelijk. Laten we hopen dat hij weer terug komt volgend jaar.

Gelukkig heeft onze Tinus van de Mart zich goed gedragen in zijn laatste jaar en heb ik maar weinig op hoeven te treden. Maar na al die jaren gaan we hem natuurlijk wel heel erg missen. Nu gaat het wachten op een nieuw carnavalesk figuur beginnen.

Voor mij dus een carnaval om in te lijsten. Daarom kom ik volgend jaar graag weer terug om onze Prins met zijn hele gevolg in goede banen te leiden. Tot die tijd mag ik gewoon weer door het leven als Erik Dekkers. Misschien kom ik jullie in de tussentijd nog wel een keer tegen, op de fiets of niet.

Iedereen bedankt die het voor mij mogelijk heeft gemaakt om te genieten van mijn eerste jaar als Ed Biesieklet !!



De Jeugdraad



VELDWACHTER

FLEUR

Ik ben Fleur Biezeveld en ik mocht dit jaar voor de 2de keer de jeugveldwachter zijn. Op vrijdag gingen we de scholen bezoeken, op zaterdag was de eerste druppel, de opening van het Familiebal en in de avond het Limonadebal. Op zondag deden we mee met de Grote Optocht van 't Aogje en gingen we weer naar het Limonadebal. Op maandag deden we het laatste Limonadebal. Op dinsdag waren we bij de Kindermiddag, gingen we langs de bejaarden en uiteindelijk gingen we naar de Leste Druppel.

Deze carnaval vond ik het heel leuk dat ik nog een keer veldwachter mocht zijn. Samen met mijn vrienden en vriendinnen heb ik ook nog genoeg tijd gehad om feest te vieren. Doe je in november ook auditie om lid te worden van de Jeugdraad? Dat is echt super gezellig.

GROETJES FLEUR!

Vrijdagochtend waren we bij de scholen geweest en dat vond ik superleuk, omdat je dan ook al je vrienden en vriendinnen ziet.



PRINS

TIJN

Zaterdagochtend waren we bij Baronie TV geweest. Dat vond ik superleuk, want dan ziet heel 't Aogje je op televisie. De Eerste Druppel was ook superleuk. Ik kwam met de auto aanrijden samen met de Joffers en toen mochten we samen op het bordes staan en carnaval openen met de grote Prins. Het Familiebal was ook leuk want er was ook een spekolonaise en 's avonds was het Limonadebal en daar konden we ook lekker feesten met alle kinderen.

Zondag vond ik de optocht ook superleuk omdat je dan voorin de carnavalswagen mocht zitten en op het einde ook voor de carnavalswagen mocht staan en moest ik met sommige acts meedoen in de optocht. En 's avonds was weer het Limonadebal en hebben we weer lekker gehost.

Maandag was alleen het Limonadebal en heb ik weer superleuk gefeest.

Dinsdag was de Kindermiddag en daar konden we ook even feesten en toen gingen we naar de oudere mensen en toen de Leste Druppel. Ik vond het jammer dat het voorbij was maar het was wel een superleuke ervaring.

Ik vond het leuk om samen met Prins Sjaak Prins te zijn.

GROETJES TIJN



Hallo allemaal ik ben Nova.

Ik was dit jaar één van de twee Joffers bij deze fantastische Jeugdraad. Samen met Pien deed ik dit. We leerden alles van Yara en Amber, dat zijn de Joffers van de Grote Raad.

De jeugdcommissie van de C.C., die mij altijd hielp met omkleden, mijn haar invlechten en mij begeleide, was erg fijn. Ik vond het geweldig om naast Prins Tijn dun Allereerste te mogen staan.

Tijn was al een vriend van mij, dus het was extra leuk om dit samen met hem te doen. Ik heb heel erg genoten van alle kinderen in de Jeugdraad, maar ook in De Koe. Daar stonden mijn vriendinnen altijd vooraan bij het podium om mij te zien.

We zijn niet alleen in De Koe geweest, maar ook bij Baronie TV, carnaval speciaal, het Prinsgeburenbal, bij Thebe en we hebben samen de scholen bezocht en het was vooral leuk om elke keer in die toffe C.C.-bus te zitten met z'n allen. In de C.C.-bus stond altijd de carnavalsmuziek super hard aan en iedereen zong mee en dat was heel gezellig.

Na de Kindermiddag was het alweer tijd voor de Leste Druppel. We werden letterlijk uit De Koe geveegd. Daarna was carnaval voorbij.

Ik vond het zelfs zo leuk dat ik volgend jaar nog wel een keertje wil meedoen.

Je doet altijd eerst een auditie voordat je erin kan komen. Je doet dan een optreden in De Koe en daarna gaan ze kiezen welke rol je krijgt. Ik had geluk dat ik ook echt Joffer werd, want dat wilde ik ook heel graag. Vorig jaar was ik nar, dat was ook superleuk. Ik denk nog even na over wat ik volgend jaar wil worden.

Wie weet tot volgend jaar.

15 GROETJES NOVA XX



JOFFER

NOVA



NAR

ESMEE

Toen ik hoorde dat er weer auditie gedaan kon worden voor lid bij de Jeugdraad, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Vorig jaar was ik Joffer en dit jaar deed ik auditie voor nar. En wat was ik blij toen ik na de auditie te horen kreeg dat ik deze carnaval als nar van 't Aogje mocht beleven. Een aantal weekenden voor carnaval stond er al veel leuk gepland. We gingen met de bus naar verschillende feestjes. Wat een gezelligheid was dat!

En toen... vijf dagen carnaval!

Zo bezochten we onder andere de scholen, het bejaardentehuis, liepen mee met de optocht, bezochten het Limonadebal, Familiebal en de Kindermiddag in De Koe. Dit deden wij natuurlijk samen met de "Grote Raad". Wat een feest was het om de rol van nar samen met Tinus zijn laatste jaar te mogen doen. Leuke gesprekken met hem gehad en ontzettend veel gelachen.

Op dinsdagavond kwam hier helaas een einde aan. Wat was dat jammer, want wat hebben we het weer ontzettend leuk gehad met zijn allen. Wat is carnaval toch een fantastisch leuk feest! Hopelijk tot volgend jaar. Dan ga ik zeker weer een poging wagen om lid te worden van de Jeugdraad.

GROETJES ESMEE





JOFFER

PIEN

Op 19 november heb ik auditie gedaan voor Joffer.

Mijn wens en droom om Joffer te worden is toen uitgekomen, want samen met Nova werd ik gekozen voor Joffer Jeugdtraad 2024.

Ons eerste uitstapje was naar het Prinsgeburenbal in Terheijden. In de bus ernaartoe was het al één groot feest. Carnaval speciaal vond ik echt ontzettend leuk. Zo mooi om te zien hoe gehandicapten kunnen genieten van carnaval en wij dit samen met hun mochten vieren.

Op vrijdagochtend gingen we langs de scholen Eerste Rith en Sinte Maerte om carnaval op school te openen.

Op zaterdag hadden we een leuk vol programma. Eerst met de Grote Raad naar Baronie TV. Wat was het een feestje! Dan op naar 't Aogje voor de Eerste Druppel. Samen met Joffer Nova en Prins Tijn dun Allereerste reden we in een open wagen richting het raadhuis. Nadat de Eerste Druppel was gevonden kon het feest echt beginnen en gingen we samen met de Grote Raad richting De Koe. Het Familiebal was geopend en natuurlijk volgde ook de traditionele spekjes-polonaise. s' Avonds optreden bij het Limonadebal en lekker mee feesten met de kinderen.

De optocht op zondag. Samen met Jeugdleut in de wagen trokken we door de straten van 't Aogje. Allemaal blij mensen langs de kant die genoten van de mooie optocht. 's Avonds weer heerlijk gefeest op het Limonadebal.

Maandagavond helaas het laatste Limonadebal, maar wat hebben we er samen met alle kinderen een top feestje van gemaakt.

Dinsdagmiddag de Kindermiddag en een bezoekje aan Thebe. Hoe mooi om te zien dat ouderen zo aan het genieten waren van onze komst. 's Avonds de Leste Druppel. Met een lach en een traan namen we afscheid van carnaval 2024!

Ik heb van iedere minuut genoten en het was een belevenis om nooit te vergeten.

LIEFS (JOFFER) PIEN

Veel lof voor Jeugdleut!

Tijdens carnaval kregen we van veel mensen te horen hoe geweldig ze Jeugdleut vonden. Hier enkele van die opmerkingen:

...De Bielopers hebben een geduchte concurrent met Jeugdleut!



...De toekomst van carnaval in 't Aogje is verzekerd met zo'n Jeugdkapel!



...t Aogje mag trots zijn op zo'n Jeugdkapel!



...Die kleine saxofonist steelt de show!

...Als mijn kind een muziekinstrument speelde, mocht hij van mij zo bij Jeugdleut!



...Mijn mond viel open van verbazing, zulke goede muzikanten!

BEN JE JONGER DAN 16 JAAR, SPEEL JE EEN INSTRUMENT EN HEB JE ZIN OM MEE TE SPELEN BIJ JEUGDLEUT? MELD JE DAN AAN JEUGDLEUT@CCTAOGJE.NL OF KOM OP DONDERDAGAVOND (ALLEEN DE "EVEN" WEKEN) TUSSEN 18.45 UUR EN 20.15 UUR NAAR DE KOE OM NAAR EEN REPETITIE TE KIJKEN.

Kapellen bedankt!

ZONDER MUZIEK GEEN CARNAVAL! DAAROM WILLEN WIJ ALLE KAPELLEN BEDANKEN
DIE OOK DIT JAAR WEER HUN KLANKEN MET CARNAVAL HEBBEN LATEN HOREN!

Aogse Bluf

Nou en!?

Bend bekend

Ongeloofeloos

Biermagneten

Op de Bonnefooi

Black Woow

Rasse krasse knarren

Chicas

SHE'S

De Billekes

Simpelfonie

Jeugdleut

Tartouffe

Kazoos

Toeteleurs

Kèk Oôns

Toeternietoe

Knotwilgen

Zaasies meej Maote

Meikevers

Vocaole Generaole



Sinds 2001 komen ieder jaar een week voor carnaval veel Aogse carnavalsvierders naar de Koe om de liedjes voor carnaval te repeteren en als bewijs dat je er bent geweest krijg je aan het einde van de avond een button met het tekst 'Ingezongen'

Het Jongerenkoor Princenhage (JKP) heeft een bijzonder aandeel bij deze avond. Al voordat de Vocaole Generaole bestond maakten leden van het Jongerenkoor een boekje met carnavalsliedjes die ze tijdens carnaval verkochten om de koorkas te spekken. Als parodie op de krant De Lapteen noemden zij het boekje 'Lapzwans' Sinds het begin van de Vocaole Generaole wordt de eerste Lapzwans van dat jaar uitgereikt aan de Prins. Aan de hand van het repertoire van de Aogse kapellen wordt het boekje samengesteld zodat er ook van andere dan carnavalsliederen en karaoke gehouden kan worden.



Helden van de Prins



Op 11 november namen we alweer voor de vijfde keer deel aan het Aogse Mottomot. In november 2017 deden we voor het eerst mee. De Helden van de Prins bestaan al vanaf het begin uit Amber, Freddy, Yikke, Patrick en Thomas.

Dit jaar kozen we voor de melodie van het liedje Confetti van René Karst. Het arrangement voor de Bielopers werd geschreven door Bart Wijnings en de tekst schreven we, zoals elk jaar, zelf. Eind juli was de eerste versie van de tekst eigenlijk al zo goed als klaar.

In de aanloop naar het Mottomot hebben we een aantal keren gerepeteerd met de Bielopers, in ieder geval meer als de jaren ervoor. Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen, want bij het Mottomot gingen we er met de eerste prijs vandoor.



Begin november 2023 kregen we de uitnodiging om met ons winnende Mottolied ook deel te nemen aan de Barnavalsliedverkiezing van Baronie TV met een videoclip. Ivo Rasenberg toverde eind november de Vlaamse Schuur van De Koe om tot een heuse geluidstudio. Tijdens een van de repetities van de Bielopers werd eerst de muziek opgenomen en later die avond de zang.

Inmiddels waren onze kenmerkende blauwe T-shirts met opdruk toe aan vervanging, zeker nu we een videoclip op gingen nemen. Met het gewonnen geldbedrag van het Mottomot, een deel sponsoring en eigen bijdragen, hebben we geïnvesteerd in nieuwe colberts.



13 januari 2024 was de opnamedag van de videoclip voor Baronie TV. De opnames vonden eveneens plaats in De Koe. De figuranten in deze clip zijn onze familieleden, vrienden en kennissen. De clip is te zien via onderstaande link: <https://www.youtube.com/watch?v=BJeulFihlfa>



Tijdens de Vocaale Generaole op 3 februari 2024 werd het plaatje met het winnende mottolied 2024 toegevoegd aan het bord met winnaars in De Koe. Vanaf dat moment zijn we ons lied gaan promoten voor de Barnavalsliedverkiezing, want ja: "Winnen is belangrijker dan meedoen!".

Vanaf carnavals vrijdag kon er gestemd worden. We merkten dat zo'n beetje iedereen om ons heen bezig was met het verkrijgen van zoveel mogelijk stemmen. Niemand werd ontzien door onze aanhang en er is geen gelegenheid onbenut gelaten om op ons te laten stemmen. Zo werden er buttons gemaakt met een QR-code, oproepen geplaatst op social media en zelfs op de toiletten hingen affiches.



Inmiddels hadden we zelfs een eigen tourmanager in de persoon van Carla. Zij heeft ervoor gezorgd dat we extra podiumtijd kregen tijdens het Dorpsbal, in het voorprogramma van de Gebroeders Ko.

Op carnavalsdinsdag kregen we te horen dat we bij de eerste 3 waren geëindigd en 's avonds live in de studio van Baronie TV werden verwacht. Nadat carnaval 2024 officieel was afgerond in 't Aogje, zijn we met een veertigtal personen naar de studio van Baronie TV afgereisd.



Na een zinderende finale, werd uiteindelijk de winnaar bekend gemaakt. We gingen er met de beker voor de eerste prijs vandoor.

De finale uitzending is terug te zien via:
<https://www.youtube.com/watch?v=NB1CbQ9sCXI>



We willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd, ons geeft gepromoot of op welke manier dan ook heeft geholpen. Ongelofelijk! Zoiets kan alleen maar in 't Aogje (in 't Aogje!).

DE HELDEN VAN DE PRINS



Terugblik financiële actie 2024

Op 3 februari trokken we met 3 auto's en een 30-tal lopers door 't Aogje voor de financiële actie van onze Stichting. Mede dankzij alle bewoners werd deze actie een succes!! Als Stichting C.C. 't Aogje willen we dan ook alle inwoners bedanken die middels het kopen van Aogse Troela's, paraplu's, dassen, kinderdassen, vlaggen, wimpels, emblemen, buttons en niet te vergeten onze mooie sleutelhangers een mooie bijdrage hebben geleverd aan deze zeer succesvolle editie. Mede dankzij de opbrengst van de financiële actie hebben wij als Stichting C.C. 't Aogje weer een mooi carnaval kunnen organiseren voor alle inwoners van 't Aogje.



Sentekwiebussen

Carnaval 2024 was weer top en dit alles is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen die we mochten ontvangen van onze trouwe en 17 nieuwe Sentekwiebussen. Als Sentekwiebus kun je onze Stichting steunen middels een minimale bijdrage van €17,50 per jaar. Bij de eerste bijdrage ontvangt de Sentekwiebus de bijbehorende privileges, een gegoten munt aan een veter met daaraan het jaartal van de bijdrage. Volgt u allen ook het voorbeeld van onze trouwe en de 17 nieuwe Sentekwiebussen?



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE:
[HTTPS://WWW.STICHTINGCCTAOGJE.NL/STEUN-CARNAVAL/SENTEKWIEBUS](https://www.stichtingcctaogje.nl/steun-carnaval/sentekwiebus)

Sponsors en Adverteerders bedankt!

Na 11-11 zijn de Financiële Commissie en Commissie Pers & Publiciteit weer in contact getreden met onze sponsoren en vaste adverteerders. Deze waren wederom bereid om een financiële bijdrage te leveren middels sponsoring of middels het plaatsen van een advertentie in ons carnavalsmagazine De Lapteen. Hiervoor willen we hen hartelijk danken!! Naast de vaste sponsoren en adverteerders merkten we dat Stichting C.C. 't Aogje een heel breed draagvlak heeft. Dit resulteerde dit jaar in nieuwe sponsoren en nieuwe adverteerders. Hiervoor zijn wij jullie, sponsoren en adverteerders, als Stichting zeer dankbaar, want dankzij jullie steun was de organisatie van carnaval 2024 weer mogelijk en een zeer groot succes.

NOGMAALS DANK!!



De hand van Frans

Vereeuwigd in de sokkel van Nil

Frans Langen

Op de eerste carnavalsdag 2024 was het 33 jaar geleden dat 't Aogje een carnavalssymbool kreeg. Het varkentje Nil werd samen met zijn sokkel geplaatst op het Zottenhofke. Dit was een verlaat cadeau van De Raad van Wijze Mannen en Stichting C.C. 't Aogje voor het 33 jaar bestaan aan de Princenhaagse bevolking. In de sokkel bevinden zich de namen van de ontwerpers en uitvoerders en ook een aantal handafdrukken van personen die van belang zijn(geweest) voor 't Aogse carnaval. Dit jaar werd daar de hand van Frans Langen toegevoegd. Frans vierde dit jaar zijn jubileum: al 55 jaar lid van C.C. 't Aogje.

In al die 55 jaar dat Frans Langen deel uitmaakt van de Grote Raad heeft hij zich op verschillende manieren ingezet. Van commissievoorzitter tot hoffotograaf, maar ook bij de Aogse Avonden en de Dorpskwis leverde Frans zijn bijdrage. Frans is sinds jaar en dag een toegewijd commissielid van Pers & Publiciteit. Nieuwe ideeën komen vaak bij hem vandaan. Frans was ook degene die zei, toen internet nog in de kinderschoenen stond, "we moeten eens een website opstarten". En zo gebeurde in 1999. Frans is een man met een ongelofelijke inzet en toewijding voor C.C. 't Aogje. Tot op de dag van vandaag. Ook naar buiten toe gaf hij de C.C. een gezicht in de vorm van een onnavolgbare opperspreekstalmeester die nooit met z'n mond vol tanden stond. Daarnaast is hij de wandelende encyclopedie van de C.C. Als iemand iets wil weten over hoe het was en wie, wanneer, wat binnen de Stichting gedaan heeft, dan kan Frans dat meestal feilloos vertellen. Frans moet wel een heel groot C.C. hart hebben om zich zo lang en zo intensief in te kunnen zetten voor de Stichting. Daarvoor krijgt hij alle lof.

C.C. 't Aogje dankt Frans Langen voor al die mooie jaren en belooft hem met deze handafdruk in de sokkel van Nil.



Hoe Sjaak, Willem werd...

In onderstaand artikel geven we jullie een kleine inkijk in de tien maanden voorafgaand aan de bekendmaking van Prins Sjaak XX. Een bijzondere periode over het best bewaarde geheim van 't Aogje.

WITTE ROOK?

Het is 10 januari 2023. In het diepste geheim hebben we binnen bestuur van Stichting C.C. 't Aogje onze potentiële nieuwe Prins van 't Aogje gekozen. Erik Koopman, bij de meesten waarschijnlijk beter bekend als Sjaak. De dag erna werd Sjaak officieel benaderd door onze voorzitter Dennis. De vraag werd aan hem voorgelegd of hij de 20e leutvorst van 't Aogje wilde worden. Lang liet deze beslissing niet op zich wachten, want dezelfde middag kregen we een volmondig "Ja" te horen. Er is witte rook, onze nieuwe hoogheid is bekend!

WILLEM

Op 19 januari 2023 zijn Dennis en ik bij Sjaak en zijn partner Arlette langs gegaan voor een eerste overleg. Tijdens dat gesprek hebben we Sjaak kort uitgelegd wat er allemaal op hem af zou gaan komen en dat ik, als bestuursverantwoordelijke Protocol, hem verder zou gaan begeleiden in de aanloop naar zijn bekendmaking op 11 november. Dan breekt er toch wel een bijzondere periode aan, want hoe ga je tien maanden lang het best bewaarde geheim van 't Aogje bewaken? Om versprekingen te voorkomen, spraken we af dat Sjaak vanaf dat moment de schuilnaam "Willem" kreeg en dat we elkaar in het openbaar gaan negeren.

KENNEN WIJ ELKAAR?

Tijdens Carnaval 2023, kijkt "Willem" alvast mee achter de schermen. Bijkomend voordeel is dat hij zelf in het bestuur van de Koe zit en het dus heel normaal is dat hij daar rondloopt. In het voorbijlopen negeerden "Willem", Arlette en ik elkaar. Best wel ongemakkelijk.

GEHEIME OVERLEGGEN

Met regelmaat hadden we overleg, meestal op de maandagavond, want dan waren de kinderen van "Willem" niet thuis. Mijn auto parkeerde ik dan

enkele straten verderop om te voorkomen dat ik gezien werd of we spraken af op een andere heimelijke locatie. We gingen aan de slag met een prinsennaam, -titels, ontwerp voor de persoonlijke onderscheidingen, huisordes, zijn logo, het script voor de in- en externe bekendmaking, de jaarplanning, het intredelied etc. Gelukkig zijn "Willem" en Arlette super creatief, waardoor er mooie ideeën tot stand kwamen.

DE CAPE EN STEEK

Op 1 april 2023 stond de eerste afspraak gepland bij de hof coupeuse voor het aanmeten van de steek en cape. We spraken af op een carpoolplaats in de buurt en "Willem" en Arlette, stapten dan bij mij in de auto. Aangekomen in een dorpje buiten Breda, werden vakkundig de maten voor de steek en cape opgemeten. Op de terugweg dronken we nog ergens koffie, maar echt op ons gemak zaten we niet. Stel je voor dat er uitgerekend nu iemand uit 't Aogje binnenkomt.

EEN NIEUWE VRIENDIN?

Het voorjaar breekt aan. Op 10 juni was het Princenbier op de Dorpswei. "Willem" trad daar op met zijn band de Banolies. Dan zie ik in mijn ooghoek een collega van mij in gesprek met Arlette. Een mooie gelegenheid om toch in het openbaar even contact te hebben. Ik begroet mijn collega, stel me voor aan Arlette en vraag of zij de nieuwe vriendin van mijn collega is. Mijn collega reageert met: "Nee, zij is de vriendin van Sjaak, de bassist die daar op het podium staat. Dat zijn vrienden van mij". Dikke pret uiteraard bij ons eerstvolgende overleg.



ALLE OGEN ZIJN GERICHT OP

De zomer breekt aan. Ik merk dat er steeds meer gespeculeerd wordt wie de nieuwe prins van 't Aogje wordt. Dennis en ik plaatsen bewust enkele nep hints op onze social media. Tijdens de Tien van 't Aogje valt "Willem" in als slagwerker bij Aogse Bluf. Daar omheen staan wat C.C.-ers die nauwlettend in de gaten houden met wie ik en de anderen bestuursleden zoal contact hebben. Tevergeefs worden er enkele pogingen ondernomen om een reactie van ons los te krijgen. Zonder dat ze het zelf weten, maken we selfies met wat leden van de stichting. Op de kermis wordt er aan de Aogse Carnavalsvierders gevraagd wie zij denken dat de nieuwe Prins is. Gelukkig wordt op dat moment de naam Sjaak niet massaal genoemd en heeft onze afleidingscampagne gewerkt.

'DE JESKES OET'

September 2023, nog twee maanden. Arlette heeft (anoniem) de partij voor het intredelied 'De Jeskes oet' uitgeschreven voor de Bielopers. Terwijl "Willem" bestuursvergadering van de Koe heeft in de vergaderzaal, maak ik opnames van de repetities van de Bielopers in de Vlaamse Schuur. Na de repetities wordt er volop gespeculeerd en worden er zelfs weddenschappen met me afgesloten over wie de nieuwe Prins van 't Aogje gaat worden. Deze schuld is overigens netjes ingelost na de interne bekendmaking op elf-elf.

DE BROEK VAN WILLEM

27 oktober 2023. Naast mij in de auto zit "Willem". Zijn gezicht is bedekt met een capuchon, want we moeten een stukje rijden door 't Aogje.. We zijn onderweg naar een kostuumwinkel buiten Breda. De avond ervoor ging ik bij "Willem" zijn spullen ophalen die hij bij de bekendmaking nodig heeft. Voor de zekerheid trok hij nog even het rokkostuum aan om te kijken of alles compleet is. Dan blijkt dat ze de pantalon in de winkel verkeerd hebben afgespeld, waardoor de kleermaker deze te veel heeft ingekort. In de winkel werd de pantalon netjes omgeruild. In afwachting hiervan drinken we koffie op een verwarmd terras. Ondertussen hebben

we het over de komende avond. Vanavond zal "Willem" namelijk als Prins Sjaak XX worden voorgesteld aan het klein gevolg.

DE VONKEN ERAF

Het is inmiddels 2 november 2023. Over precies een week is het elf-elf weekeinde. We zijn weer bij de hof coupeuse. De steek en cape zijn klaar. Nadat we eerst koffie hebben gedronken, draait de coupeuse een paspop om die in de woonkamer staat. Dan ziet "Willem" voor het eerst zijn cape en steek, compleet met zijn logo, in de vorm van de inmiddels bekende vonken. Wat een indrukwekkend kippenvelmoment was dat om mee te maken.



SHOW ME THE PRINS

En dan is het eindelijk zaterdag 11 november. De dag van de in- en externe bekendmaking. Aan 10 maanden geheimzinnigheid komt vandaag een einde. Alles is geregeld en alle spullen liggen klaar. Onder het podium in de Koe Terwijl we bezig zijn met de interne presentatie, stuurt "Willem" nog even een selfie van hem en Arlette vanuit het Roode Hert. Hij zal pas later naar de Koe komen om zich daar te verstoppen, want we willen zijn identiteit zo lang mogelijk verbergen.

En dan, nadat Dennis het traditionele show me the Prins heeft gezongen, valt alles op zijn plaats en wordt "Willem" gepresenteerd als Prins Sjaak XX van 't Aogje.

PATRICK LANGEN, BESTUURSLID PROTOCOL EN UITTREDENDE PLOEG



De Joffers

van 't Aogje



Zo! Dat was het alweer. Dit carnavalsjaar is als de bliksem voorbij gevlogen. Wat hebben we er samen (met en dankzij jullie!) ENORM van genoten.

Onder de schuilnamen Joke en José begon de voorpret al vroeg in de zomer. We horen je denken... Het was toch Joffer Yara en Joffer Amber? Joke en José?! Jazeker! Zo noemen we onszelf al sinds het allereerste begin. De 'Jo' in beide schuilnamen staat voor Joffer. Want stel je voor dat er een bekende op je telefoon kijkt en je met de echte namen stiekem de nieuwe Joffer van 't Aogje zal verraden. Als typische vrouwen konden we op deze manier samen toch alvast lekker brainstormen over de sieraden, tasjes, make-up en alle andere relevante zaken.

Uiteindelijk hebben we de "schuilnamen" er de rest van het seizoen ook maar ingehouden. Joke en José klinkt zo lekker gezellig! Voor alle activiteiten waar we van de partij waren/zijn en/of die verband houden met carnaval kan er wel een variatie op bedacht worden:

JOKE EN JOSÉ OP ONTDEKKING - met een heuse Halloween puzzeltocht kwamen wij al voor 11/11 achter de identiteit van Prins Sjaak, die zich als kers op de taart verstopte achter een (doodeng) clownsmasker.

JOKE EN JOSÉ MOBIEL - de taxi service voor de Prins, opgehaald en thuisgebracht!

SPARKLE MET JOKE EN JOSÉ - al is het leven nog zo zwaar, dan zijn de goede feetjes daar! Tijdens de Dorpskwis hebben we lekker iedereen een beetje extra sparkle gegeven in de vorm van glitters.

JOKE EN JOSÉ DESIGN - voor al uw digitaal sticker materiaal. Maakt de WhatsApp chat met je vrienden nét dat beetje leuker.

PROOSTEN MET JOKE EN JOSÉ - het nieuwe jaar gaan we vrolijk in! Bij het Goede Voornemens Bal werden wij benoemd tot "chef champagne".

JOKE EN JOSÉ BLIJVEN PLAKKE - foto's maken? Geen probleem! Wij lachen wel!

JOKE EN JOSÉ SOUNDMACHINE - stem warmdraaien bij de Vocaole Generaole? Wij doen (zonder microfoon) graag met je mee!

KDV JOKE EN JOSÉ - voor alle kinderen in te huren! Wat genieten we ervan om alle gezichtjes net dat beetje extra te laten stralen als we de naam onthouden of gewoon gezellig een dansje doen

JOKE EN JOSÉ FRITUURTJE - achter in de tuin snackjes bakken voor de Uittredende Ploeg bij de aftrap van carnaval.

Een hele korte samenvatting van het bovenstaand geheel; Joke en José on tour!

En dat blijft nog even zo. Want eigenlijk, dat klopt, zou dit het laatste jaar van Joffer Yara zijn. Alleen Joffer Amber en Prins Sjaak namen het motto goed letterlijk: "Hoe kunnen we Joffer Yara hier nog even laten plakken?" Het antwoord was vrij simpel: "Veel plezier samen en, met een dikke knipoog natuurlijk, 250 bitterballen." Zo geschiedde!

Tweehonderdvijftig (!) bitterballen (daar is Joffer Yara altijd voor in) en wat gesprekken met Protocol/Bestuur later is het besluit genomen; Joffer Yara blijft toch nog effekes gezellig plakke!

We zien jullie de 9de van november graag terug! Tot die tijd.... Gaan Joke en José lekker verder on tour. De kenmerkende roze jurkjes van de afgelopen jaren gaan namelijk het archief in. Er komt nieuwe kleding! Genoeg om ons op te verheugen. Tot snel!

**DE JOFFERS,
A.K.A. JOKE EN JOSÉ**



Van onze blije optochtdeelnemers

De Halve Zolen tonen graag de foto's van hun bouwactiviteiten van karakteristieke bouwwerken van 't Aogje zoals glas in lood, raadhuis, molen en pomp. Ze waren erg blij met hun prijs!



W.C. B.C. K.C. C.C. S.C. De Halve Zolen



Van onze blije optochtdeelnemers

De Aogse Mini's

Wij, de Aogse mini's, telden dit jaar de dagen weer af tot carnaval. De voorbereidingen voor de optocht waren in volle gang, wat resulteerde in een hoop gegiechel en soms even wat gemopper omdat er wéér gepast moest worden. Haha! Maar het resultaat was geweldig en we waren supertrots! De optocht vonden we heel leuk! We hebben veel stickers geplakt en veel gelachen. Daarom kregen we een beker, 3de prijs!

Ook vonden we het leuk om heel vaak de jeugdraad te zien, omdat we er daar heel veel van kennen. En er ook familie in zit natuurlijk. Maar we zijn óók fan van de grote raad natuurlijk. Dus mochten de foto's met Prins en joffers weer niet ontbreken.

Verder hebben we lekker gespeeld en gehost in de Koe waar nog meer klasgenootjes waren. Supergezellig natuurlijk!

En op dinsdag was het helaas alweer afgelopen. We namen afscheid van de jeugdraad en van Tinus, maar gelukkig zien we Sjaak en de joffers volgend jaar weer! Toen het motto bekend gemaakt werd hadden we meteen al ideeën voor de optocht, dus dat zullen we eens met onze ouders gaan bespreken. Tot volgend jaar!

Groetjes,
DE AOGSE MINI'S



De Gekke Mannen

...melden dat ze een top toptocht hebben gehad!



Dag Tinus van de Mart



Tinus, bedankt!

Na negen jaar legt Tinus van de Mart zijn functie neer. In 2015 kwam hij als een duveltje uit een kist, die gevonden was op de Haagsemarkt. Vandaar zijn naam Tinus van de Mart. Aan zijn karakteristieke rol is nu na negen jaar een einde gekomen.

Ooit begon 't Aogje met een narrenfiguur, maar na Pietje de Nar werd er gekozen voor een andere invulling. Zo had Nuske de Neus 22 jaar zijn rol en werd die opgevolgd door Polleke Piekhaar die 11 jaar zijn fratsen vertoonde. Daarna kwam Tinus van de Mart met zijn papieren hoedje. Hij leerde de kinderen van de Hobbyclub hoe ze zijn hoedje konden namaken.

Nu is het tijd voor een nieuwe figuur die buiten de paden van het protocol treedt. Denk jij dat je geschikt bent voor deze rol en ben je bereid om veel uren te besteden aan de rol voor en tijdens carnaval? Meld je dan aan bij Stichting C.C. 't Aogje en laat weten waarom jij de juiste persoon bent als opvolger van Tinus van de Mart.



Motto 2025



We laote alles draoje

Betekenis

la·ten (liet, heeft gelaten)

1 niet doen; = nalaten: ik kan het roken niet laten

2 niet veranderen; = toelaten: laat maar doe verder geen moeite

3 van zich laten gaan: een wind laten

4 op een plaats brengen: waar laat die jongen zijn eten!

5 (causaal hulpwerkwoord) maken dat iets gebeurt: ik heb hem hierheen laten komen

6 (modaal hulpwerkwoord) ter omschrijving van een wens of gebod: laat ons (of: laten we) gaan

7 (modaal hulpwerkwoord) ter uitdrukking van een verrassende gebeurtenis: ik dacht dat ze doodziek was en laat ze nu op reis zijn

8 (met een onbepaalde wijs in verschillende betekenissen): laten we wel wezen laten we eerlijk bekennen

al·les (onbepaald voornaamwoord)

1 de gezamenlijke hoeveelheid van het genoemde of bedoelde: alles op alles zetten zich tot het uiterste inspannen; van alles proberen alles en nog wat; vóór alles in de allereerste plaats; alles en iedereen werkelijk iedereen, niemand uitgezonderd; alles of niets ter aanduiding van het feit dat iem. alleen het beste resultaat wil en daarmee het risico neemt alles te verliezen; van alles en nog wat allerlei zaken

draai·en (draaide, heeft, is gedraaid)

1 om een middelpunt of spil (laten) bewegen
2 functioneren: het bedrijf draait goed
3 draaiend vervaardigen of zijn vorm geven: een sjekkie draaien
4 uitvluchten zoeken: eromheen draaien niet voor zijn bedoeling uitkomen

Alle Aogse motto's

- 2024 We blijve lekker plakke!
- 2023 We zette un tãântje bij
- 2022 't Aogje ð um al 66 jaor deur!
- 2020 Maokt d'r #selfiets van!
- 2019 G'eddu of g'eddu nie!
- 2018 Kik ons gaon
- 2017 Da witte dikkels nie!
- 2016 Zoiets ziede zelde!
- 2015 Alles op zonne kop!
- 2013 Ut stoad'in de sterre!
- 2012 Agge licht bende mooier
- 2011 Al 55 jaor meej gemak uit oew dak!
- 2010 Ge kekt oew oge uit
- 2009 Ut mot wel klikke...
- 2008 Da smaokt naor meer
- 2007 We lijste um in..
- 2006 Ik gif ut oe op un briefke
- 2005 Ut mot nie gekker worre!
- 2004 Wie nie veur is ... is achter
- 2003 Waddek nouw aon mun fiets hange?
- 2002 Laot 't Aogje maor schuive!
- 2001 Ut lopt op rollekus
- 2000 We wete al 44 jaor van wante
- 1999 Zet oe beste beentje voor...
- 1998tis in kanne en kruike
- 1997 We zette de blommekes buiten!
- 1996 Mee kunst- en vliegwerk
- 1995 Bende goed gemutst?
- 1994 Spring 's uit d'n band
- 1993 Hedde'r weer oren naor..?
- 1992 We doen 'r n schepke bovenop..!
- 1991 Ge staot 'r gekleurd op
- 1990 D'r zit daover wel muziek in
- 1989 Vier 't mee toeters en belle
- 1988 Hier te breed en daar te lang
- 1987 't is een fluitje van 'ne cent
- 1986 Stikt de lamp aan!
- 1985 't is ene grote poppenkast
- 1984 Da hedde gedroomd zeker
- 1983 Ge gift 'r mar'nen draai aan
- 1982 D'r mot wat af
- 1981 Maak 't nie van eiere
- 1980 Witte wel oe laat 't is?
- 1979 Nim 't eens mee 'n korreltje zout
- 1978 't Aogje steekt d'n bezem uit
- 1977 Nim d-oe petje mar 's af
- 1976 We gaon 'nen boom opzette
- 1975 Ge snapt er gin bal van
- 1974 Ge blaost 'm mar op
- 1973 We motte trimme
- 1972 Ge mot nie zepen, jij
- 1971 We steken d'n draok ermee
- 1970 't is dik vor mekaor, da's dun van jou
- 1969 Lillijke kwekerd
- 1968 Ge draait er mar 'ne pin aon
- 1967 Wit 't toch ok
- 1966 Schudt mar in m'n pedt
- 1965 Laot 't mar rammele
- 1964 Agge mar leut-et
- 1963 Doe-t 'm nog 's vol
- 1962 Da gif niks as oe haar mar goed zit
- 1961 Pappen en nathouwe

Komende activiteiten

Zet ze alvast in je agenda!



Zaterdag 9 november

LAMPIONNENOPTOCHT, BEKENDMAKING PRINS
EN NAR/CARNAVALESK FIGUUR, MOTTOMOT



Zondag 17 november

JEUGDRAADVERKIEZINGEN

(houd de website in de gaten om je aan te melden!)



Zaterdag 23 november

DORPSKWIS

WAT VOND JE VAN DE DIGITALE LAPTEEN?

Heb je genoten van deze digitale uitgave? Of vond je het helemaal niks? Heb je suggesties voor volgend jaar? Of wil je volgende keer ook een bijdrage leveren voor in de papieren- of digitale Lapteen? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar pers@ccctaogje.nl!