

BURGEMEESTERS VAN PRINCENHAGE:

A.G. VAN SCHWAREM (1814-1824)

Door Helma Raaijmakers

Wijlen Adriaan van Beek (+2007) heeft veel publicaties op zijn naam staan. Destijds heeft hij o.a. de geschiedenis van de Princenhaagse burgemeesters uitgezocht. Zijn weduwe Betty de Ruiter heeft toestemming gegeven deze in het wijkblad te publiceren. Zoveel jaren later zijn er kleine aanpassingen in het script aangebracht.

Tot aan het eind van de 18^{de} eeuw wordt Princenhage, toen nog De Hage geheten, bestuurd door een schout, schepenen en zeven gezworenen. Na de roerige tijden van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland wordt ons land ingelijfd bij Frankrijk. Holland wordt in 1809 deel van het keizerrijk en het bestuur wordt naar Frans voorbeeld ingericht. Aan het hoofd van deze gemeente komt de ‘Maire de Hage’, de burgemeester van Hage. Maire Willem Frederic Graaf van Bylandt (1810-1813) woont op zijn landhuis Mastland. Een statig buiten dat door de bevolking Kasteel Mastland genoemd wordt, aan de nog altijd bestaande Mastlanddreef ten noorden van Prinsenbeek. Na de ‘bevrijding’ van De Hage in december 1813 door geallieerde troepen (Kozakken) keert hij niet terug als burgemeester. Hij neemt opnieuw dienst in het Nederlandse leger en is onder meer betrokken bij de slag bij Waterloo en de Tiendaagse veldtocht. Enkele jaren na zijn overlijden (1851) verkoopt zijn weduwe het kasteel en het landgoed. Kort daarop wordt het landhuis gesloopt en het omliggende park geroid.

Burgemeester A.G. van Schwarem (1814-1824)

In 1807 neemt de 28-jarige Adrien Gerard van Schwarem het ambt van gemeentesecretaris over van zijn broer Hendrik. Van hem ook heeft hij de fijne kneepjes van het vak geleerd. Onder Van Bylandt is hij korte tijd adjoint maire, plaatsvervangend burgemeester, en na diens vertrek wordt hij in 1814 de eerste ‘echte’ burgemeester van de gemeente die voortaan als Princenhage bekend staat. Van Schwarem woont in pension in herberg de Zwaan op de hoek Haagsemarkt/Pastoor van Spaandonkstraat, het pand waar nu de HEMA gevestigd is. De familie Van Schwarem vestigt zich in 1792 aan de Haagsemarkt 23, dat Huize van Schwarem werd genoemd. De familie Roobol heeft het pand omgedoopt in Princenpoort. De eerdergenoemde Hendrik van Schwarem blijft op huize Schwarem wonen en roept het Princenhaagse notariaat weer in leven, dat was opgeheven in de rumoerige jaren rond de eeuwwisseling. Zijn opvolgers, de notarissen Bode, Bossers, Esser, Bots, Van Arendonk en Dicou blijven kantoor houden in het dorp. Adrien van Schwarem overlijdt op 1 april 1824 in zijn kamer in herberg de Zwaan.